

Religion åk 9 E

Uppgift	Eleve exempel betyg E	Kommentar och kunskapskrav Beskrivning	Centralt innehåll
Förklara centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen	<i>"Men denna återfödelse (reinkarnation) är inget som buddhisterna och hinduerna gläds åt. De anser att livet är ett lidande. Man har begär, livstörst, ser sjukdomar, död och fattigdom. Nej, de gläds inte åt att återfödvas."</i>	Enkelt resonemang	Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddhism

Religion åk 9 C

Uppgift	Elevexempel betyg C	Kommentar och kunskapskrav Beskrivning	Centralt innehåll
Förklara centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen	<p><i>"Lidandet i livet är behov och begär som människan skapar. Med alla dessa behov och begär så ger vi upphov till falsk lycka. Människan är svag och faller för frestelser. Detta är ett lidande inom buddhismen."</i></p>	Utvecklat resonemang	Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddhism

Religion åk 9 A

Uppgift	Eleve exempel betyg A	Kommentar och kunskapskrav Beskrivning	Centralt innehåll
Förklara centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen	<p>"Enligt Buddhismen har människan ingen själ och det finns inte heller någon världssjäl. Som med hinduismen tror även buddhismen också på reinkarnationen. Men hur kan livet gå vidare utan själ? Livet är också för buddhisterna ett lidande. Men man kan minska lidandet genom att minska livstörsten. Livstörsten skapar en känsla av otillfredsställelse. Vi vill hela tiden ha något nytt. Har man en ny mobil så vill man ha nya Iphone 4 såklart. Vi vill hela tiden ha nya saker vi nöjer oss inte med det vi har. Tänk om jag hade den där eller om jag köpte den där. Vår begär av saker skapar en falsk lycka som vi tror att vi blir glada av i hela livet. Men vi blir bara lyckligare för stunden. Det kanske inte är viktigast att ha störst Tv hemma. Det viktigare är väl att hitta sig själv och finna en harmoni inom sig anser buddhismen. En lycka kan inte köpas av pengar. För att bli fri från lidandet, begären och livstörsten försöker alla buddhister hitta sanningen inom sig själv. Detta kallas Nirvana."</p>	Välutvecklat och nyanserat resonemang	Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddhism